



Beestjes (de Ronnies)

Zondag



Nou, ik had het gisteren al voorspeld en de voorspelling is uitgekomen: Het was een onrustige nacht. Wat wil je ook met zulk lekker weer, zo'n niet af te sluiten gebouw en een groep van uitgeruste kampkinderen. Die houd je niet binnen, ook niet 's nachts. Gelukkig is iedereen netjes op het terrein gebleven maar ondanks dat hadden we er een hele kluit aan om ze allemaal dan toch nog een beetje in het gareel te houden. Maar de ervaring leert, later in de week neemt de vermoeidheid toe en wordt in elk geval een deel van de kinderen wat rustiger. En wij ook hoop ik....

Om de vermoeidheid een boost te geven zijn de schatjes vanmorgen al om 8:00 uur gewekt. Na de standaard ochtendgymnastiek en het ontbijt zijn wij met zijn allen naar het bos gegaan voor levend stratego. Een klassieker, maar geen kamp kan zonder. Het bos is overigens zo dichtbij dat wij als leiding nog een beetje moeten wennen; het kost veel minder tijd om er te komen dan we gewend zijn. We zijn daarom elk keer best op tijd klaar. Op zich goed natuurlijk, dan wordt het makkelijker om je aan het schema te houden maar het komt zo georganiseerd over. Zo zijn wij helemaal niet....

Na de lunch en de middagrust zijn de kampen gesplitst: Kamp A heeft zich voorbereid op "HKZ got talent" (later in de week meer hierover) terwijl B een fiettspeurtocht gedaan heeft. Die was weer meer dan voldoende uitdagend, ik geloof dat bijna niemand de geplande route naar huis gevonden heeft. Ze kwamen wel allemaal terug, maar nogal verhit dus het was maar goed dat er inmiddels een zwembadje klaarstond voor een frisse duik. Vanavond hebben we "Even serieus" gedaan en Kamp B is nu druk bezig met het Jack de Ripper moordspel.... Spannend!



Misschien vraagt u zich af: Wat heeft dit nou allemaal met Beestjes te maken? Nou, dat zal ik u vertellen. In al die jaren dat we al op kamp gaan kunnen we ons geen jaar herinneren dat er zo bloedstollend (of eigenlijk juist niet) veel muggen waren..... Het is ongelooflijk. De beestjes zitten bij daglicht op je benen en prikken met zijn drieën tegelijk terwijl je toekijkt. Leiding en kinderen komen met dikke blazen in hun gezicht terug uit het bos. In de wijde omgeving is geen muggenstekker of DEET meer te krijgen (althans niet op zondag). Het geeft een hele nieuwe dimensie aan het begrip dierenliefde. Zelfs de meest verstokte vegetariërs onder ons meppen met een sardonisch genoeg muggen dood en niemand moppert over de verplichte lange broek in het bos (voor de teken), ondanks de warmte. Volgend jaar maar muskietennetten mee.....

Maar wij zullen overleven! Let maar op! Morgen meer.

Tot morgen,

De leiding













